

Kerkbuurten



Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostzaan

oktober 2021

Bij de voorplaat

Deze foto vond ik op internet, speurend naar een beeld van onze Grote Kerk in Oostzaan.

Dit bord heb ik nog nooit gezien, het werd te koop aangeboden op het web.

Zo gaat het de laatste jaren vaker, de kerken worden te koop gezet, wat overblijft is een beeld op een tegeltje, bij een oude kerkganger op de schoorsteen of kast.

Gaat het ook zo met de Grote Kerk in Oostzaan, waar we allemaal als inwoners zo trots op zijn? Willen we dit op termijn, dat het gaat zoals zoveel andere godshuizen die verdwenen zijn? Soms zou je het haast denken, we zijn zo verschillend... we zijn 'zeggers', we hebben geen respect voor een andere mening... die van ons is toch echt de beste. En ga zo maar door....En de coronapandemie deed er nog een schep bovenop. Vanaf het begin ervan waren er voor- en tegenstanders van de maatregelen. Het was maar een griepje enzovoort. De ouden en zieken vreesden voor hun broze gezondheid en waren voorzichtig. En kwamen niet meer naar de kerk toen het mondjesmaat weer mocht.

Na anderhalf jaar heeft het ons, en de rest van Nederland, geen vrede of saamhorigheid gebracht. De vaccinaties geven rust, maar er is nog veel onvrede en verdeeldheid.

Hieronder de laatste berichten (selectie) van de Classis Noord-Holland en de landelijke PKN. Meer informatie vindt u op de desbetreffende websites. Komt er dan toch licht aan het einde van de corona-tunnel?

Frieda Flens-Meijer



Vorige week besloot het kabinet tot verdere versoepeling van de Coronamaatregelen ingaande 25 september. Na ampel overleg met de minister en in CIO-verband heeft het moderamen van de generale synode die vertaald naar onze kerkelijke situatie. Het advies van het moderamen komt in hoofdlijnen op het volgende neer:

1. Toegangscontrole acht het moderamen niet passend voor kerkelijke bijeenkomsten. Het moderamen adviseert dan ook niet over te gaan tot het vragen om een Coronatoegangsbewijs bij kerkdiensten.
2. Formeel vervalt per 25 september ook de regel van anderhalve meter afstand. Niettemin adviseert het moderamen om in navolging van wat de overheid benadrukt ook tijdens kerkelijke bijeenkomsten 'gepast afstand te houden'. Wat gepast is, is afhankelijk van het kerkgebouw. Overwogen kan worden een apart gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag 1,5 meter afstand willen houden.
3. Het moderamen adviseert dringend om speciale aandacht te besteden aan de ventilatie van het gebouw.

Zoals bij alle voorgaande maatregelen en versoepelingen gold: het is ook nu de plaatselijke kerkenraad die zelf een beslissing neemt.

Het landelijk moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust.

Scriba René de Reuver van de PKN: "Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepaste afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven."

Marcus 9:30 -37

Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.' Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm.

Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?' Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich.

Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'

Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'

Inleiding

Gemeente van Christus,

Je zou ze toch wat die discipelen.... net gehoord dat de mensenzoon zal moeten sterven, of ze gaan onderling kissebissen over wie de belangrijkste is....

Jammer maar helaas, het is hetzelfde geruzie van alle tijden, dat wij zelf ook wel kennen van onze regering (kijk alleen al wat er afgelopen week in Den Haag allemaal gebeurde), of van om het even welke vereniging of kerk waar wij zelf deel van uitmaken.

En of dat nou in de grote politiek is of in het kleinere beslag van kerk of vereniging, het gevolg van zulke strijd is vaak dat we de aandacht vooral op elkaar richten, dat we naar binnen toe gekeerd raken en daar onze energie in stoppen. En passant vergeten we dan wat ook alweer het grotere doel was dat we wilden dienen.

Zo gebeurt dat ook met de discipelen in dat Huis in Kafarnaüm. Zij zijn zo druk met elkaar bezig geweest, dat ze de betekenis van het leven van Jezus kwijt zijn en de rol die zij daar zelf in moeten spelen. Ondergesneeuwd in de discussie om wie de grootste is.

Woord van Jezus

Jezus roept de twaalf bij elkaar.

Hij gaat niet in op hun geruzie, maar geeft een boodschap af die lijnrecht tegen de gebruikelijke gang van zaken ingaat. Een boodschap die de rode draad is van hoe het in de ogen van de God zou moeten zijn.

Hij zeg: "Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allen willen zijn en de dienaar van allen."

Tja, mooie zin die we allemaal wel kennen, maar waar we in de praktijk vaak geen raad mee weten. Voor je het weet zegt er iemand: ja zeg, dat werkt dus niet. Want je zult zien dat ik straks de enige ben die zich eraan houdt. Gaan de anderen er toch nog met de buit vandoor. Zit ik daar met mijn goeie gedrag.

Of wat ook kan: dat je dezelfde concurrentie krijgt maar dan in de vraag wie van ons het beste de minste is. "Kijk eens hoe enorm ik hier de minste ben."

Ik lees het zo dat Jezus met deze woorden vooral wil dat we onze *blikrichting* veranderen. En dan niet alleen van ons als individu, maar ook als gemeenschap.

Niet meer op *elkaar* maar dat we ons richten op de minsten, op degenen die altijd achteraan staan. En dan niet degene die achteraan zit in dat groepje waar je mee zit te ruziën, maar van de laatste van *allen*, dus juist ook van mensen buiten de eigen groep.

De minste van allen willen zijn, betekent dat je oog krijgt voor alle mensen die überhaupt niet aan die strijd *deel* kunnen nemen. Dat je oog krijgt voor de positie van hen die *niet* zo'n fijne plek vlakbij Jezus hebben. Die niet zo gebekt zijn om met elkaar te vechten, die niet de moed en de brains hebben om in de Tweede Kamer te zitten of die niet het geluk hebben om bij een fijne kerkgemeenschap te horen.

Een strijd om de grootste richt zich naar binnen, terwijl de roeping van het koninkrijk altijd naar buiten gaat. Verplaats je in de positie van wie niet mee kan doen - de laatste, de laagste in onze samenleving. Dat is waar het in het rijk van God om gaat. En dat je vanuit dat perspectief de wereld weer een beetje leefbaar probeert te maken.

Als je die plek van de laatste en de zwakste wil begrijpen, is het goed om je te realiseren dat je zelf ook uit hetzelfde menselijke hout gesneden bent. Dat je soms ook zwak bent, kwetsbaar.

Ik vraag me wel eens af hoe de onderhandelingen aan de regeringstafels of andere verhitte vergaderingen zouden lopen als we eens wat meer tijd zouden nemen om elkaar vanuit onze zwakke kanten te begrijpen en hoe we daar in onze levens mee omgaan. Niet dat dat de zaligmakende vrede op aarde zou brengen, maar ik denk dat we elkaar wel veel beter zouden begrijpen en misschien wel meer zouden vertrouwen.

In ieder geval zijn we allemaal ooit zwak en kwetsbaar geweest toen we als kind aan de borst van onze moeder lagen. Psalm 131 drukt prachtig en intiem uit dat we diep in de basis allemaal de behoefte aan veiligheid, warmte en beschutting hebben.

Psalm 131: HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.

Beeld van het kind

Ik verbeeld me dat Jezus de woorden van Psalm 131 gekend heeft. Zal hij eraan hebben gedacht, toen hij dat kind erbij haalde en het een grote omhelzing gaf?

“Wie één zo'n kind in mijn naam opneemt neem mij op, en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.”

Dat Jezus een kind opneemt en als voorbeeld stelt, komt in evangelie vaker voor. In Marcus, Mattheus en Lucas is het opnemen van een kind en het worden als een kind om bij het koninkrijk van God te horen een bekend thema.

De oproep om als een kind te worden, wordt vaak uitgelegd alsof dat zou betekenen dat je om te geloven je verstand opzij moet zetten en net zo goedgezind als een kind moet worden. Of dat je heel lief en onschuldig moet zijn.

Maar daar gaat het niet om.

Het kind staat in de bijbel voor alles wat weerloos en rechteloos is. Het staat voor de mens in alle kwetsbaarheid en afhankelijkheid.

Wanneer Jezus het kind omarmt en zegt dat wij het moeten opnemen, werkt dat naar mijn idee twee kanten uit: aan de ene kant dat we ons open moeten stellen voor de kwetsbare ander, maar ook dat we onze *eigen* kwetsbaarheid moeten omarmen.

Je openstellen voor een ander, werkt pas echt wanneer we ook stilstaan bij hoe breekbaar en afhankelijk wij zelf zijn.

Kwetsbaarheid

Hoe belangrijk de zorg om het kwetsbare leven is van zowel kinderen en volwassenen ervaar ik elke dag, wanneer ik met mensen spreek die door een verslaving of een psychische kwetsbaarheid aan de rand van onze samenleving terecht zijn gekomen.

Regelmatig komen in die gesprekken ervaringen naar voren van een kindertijd waarin het zachtjes uitgedrukt niet zo warm en gezellig was. Dat is heus is niet altijd zo en niet iedereen hoeft er last van te houden, maar niet zelden laten ontwrichtende ervaringen in de jonge jaren diepe sporen na in de rest van iemands leven.

Bij de ene is dat wat dieper dan bij de ander, maar daar weten we allemaal wel over mee te praten.

Psalm 131 drukt heel warm uit, hoezeer ieder mens het recht en de behoefte aan geborgenheid heeft. Maar het laat ook zien hoe belangrijk het is dat we ons voor die veiligheid van ieder kind en ieder mens blijven inzetten.

Wat dat betreft is dat derde vers van de Psalm wel interessant. Ik heb me altijd een beetje verbaasd over de stijlbreuk van de oproep “Israël hoop op de heer”, terwijl de rest van de Psalm net zo intiem en persoonlijk aandoet. Maar juist dat wat voor ons zo intiem en waardevol aan doet, is natuurlijk ook iets wat we op groot niveau - “Israël”, “Nederland”, “Afghanistan”, “Wereld” - zouden moeten uitdragen.

Slot voorbeeld

Tot slot een ervaring uit mijn werk van de afgelopen week. Ik bezocht een mevrouw in het ziekenhuis.

Zij heeft niet zo lang meer te leven en zoekt al langer steun in het geloof.

Soms heeft ze last van de stem van haar vader, die al lang overleden is, maar die het hele geloof maar dikke onzin vond.

Met haar las ik deze psalm.

“Mooi” zei ze.

“Wat vind je er mooi aan”, vroeg ik.

“Nou”, zei ze, “dat je in dit leven eigenlijk niks hebt, net als dat kind.

Mijn leven was niet veel geweest, mijn dromen zijn niet uitgekomen, ik heb weinig bereikt, en geen carrière gemaakt.

Maar dat God mij als een moeder in de armen opneemt, en dat ik zo geborgen ben, dat geeft mij rust. ...”

Amen



En er was een jongleur!



We zongen in die dienst ook lied 783:

Voor mij is geluk de wind om mijn oren, de zon in de lucht en languit in 't gras.

Voor mij is geluk de stilte te horen om zo te ontdekken hoe het ooit was.

Voor mij is geluk het leven te delen, een hand in mijn hand en samen op pad.

Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen en zachtjes te fluist'ren: 'jij bent mijn schat'.

Voor mij is geluk om vrede te maken. De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.

Voor mij is geluk de ruzies te staken, om muren te slechten, stoppen met strijd.

Om liefde te geven, nu en altijd.

En toen gingen we bellenblazen! Het was een bijzonder dienst, zo vertrouwd met Gerson en zijn vrienden en vriendinnen uit Amsterdam.

Bellenblaas

Ik was buiten op straat
met mijn bellenblaas.
Ik blies bellen.

Ze kwamen tevoorschijn,
zweefden omhoog,
ze glansden in 't zonlicht
en dansten vooruit.

Ik keek ze na.
En even dacht ik:
Als God bestaat
en bellen blaast,
ben ik zo'n bel.

God, dankuwel.



Erik Idema, uit het Liedboek bladzijde 1293



Gebod: Uw stad

Barmhartige, eeuwige God, bij U ben ik veilig,
U bent mijn helper.

Wees bij mij

als de aarde beeft en mijn leven schudt op zijn grondvesten.

Ik zoek U dag en nacht; ik wil wonen in Uw stad.

Op Uw woord worden oorlogen beëindigd, ruzies beslecht.

Ik droom van Uw stad van vrede en recht.

Breng mij thuis, laat mij wonen bij U,
door Jezus Christus, onze Heer.

Ds. Trinette Verhoeven

Preek van dominee Anita Winter

In de kerkdienst van 29 augustus was de geluidinstallatie niet werkzaam, fijn dat Anita haar preek zo snel opstuurde. U kon die al lezen op de website, maar nu ook in Kerkbuurten.

Johannes 10: 11-16, Ezechiël 34: 1-10, 29 augustus 2021 Oostzaan

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het beeld van de goede Herder is velen van ons dierbaar. De herder die zijn schapen bij name kent, hen voorziet van wat ze nodig hebben, zijn leven riskeert om ze uit gevaar te redden. De afbeeldingen die we ervan kennen - een herder omringd door een kudde schapen meestal met een lammetje in zijn armen in een lieflijke omgeving van heuvels vol groen gras en stromend water - geven ons een gevoel van rust en veiligheid, ja, van zorgeloosheid. God, Jezus zorgt voor ons en gaat met ons mee heel ons leven lang, zelfs door dalen van duisternis en dood. Niet voor niets is psalm 23 een geliefde psalm bij uitvaartdiensten.

Toch is ons leven meestal geen aaneenschakeling van rust en veiligheid en zeker niet van zorgeloosheid: we zitten midden in een pandemie, mensen worden ziek, sommigen ernstig of houden nog lang klachten, en er gaan nog steeds mensen dood. In andere delen van de wereld zijn oorlogen en conflicten, hongersnood en dorst en miljoenen zijn op de vlucht. Hoe kan dat als Jezus voor velen van hen de goede Herder is? Zorgt Hij dan toch minder goed voor zijn schapen dan we mogen aannemen? Misschien is het goed eerst eens naar de context te kijken waarin Jezus spreekt over zichzelf als de goede Herder.



In hoofdstuk 9 heeft Jezus een blindgeboren man genezen. De man kan voor het eerst van zijn leven zien. Je zou denken dat dat alom reden tot vreugde is. Maar de farizeeërs en Schriftgeleerden zijn er allerminst blij mee. Ze zijn niet alleen vol ongeloof - die man zal wel helemaal niet blind geweest zijn -, maar hebben ook hun oordeel over Jezus klaar: zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat. Het is in reactie op deze confrontatie dat Jezus begint te spreken over herders en schapen.

Het is een beeld dat in alle grote oude rijken, Egypte, Assyrië, Babylonië veel gebruikt werd als aanduiding voor een heerser die zijn onderdanen 'weidt', over ze heerst. In het Oude Testament is het niet de koning, maar God die regelmatig getypeerd wordt als herder die voor zijn kudde uitgaat en de schapen naar weideplaatsen en rustplaatsen aan water brengt. Koningen en priesters worden ook wel herder genoemd maar meestal impliciet en dan vaak in negatieve zin. Zoals we in Ezechiël (34 vers 1 tot 10) hebben gelezen dat God betere herders zal aanstellen, omdat de eerdere herders niet goed voor de kudde zorgden. Niet elke herder is dus een goede herder.

Tegen deze achtergrond spreekt Jezus over herders, huurlingen, schapen, wolven en de goede Herder. De goede Herder onderscheidt zich van de andere herders en huurlingen: hij is de eigenaar van de schapen, de schapen luisteren naar zijn stem en volgen Hem, Hij zet zo nodig zijn leven op het spel voor de schapen. Jezus zegt: 'Ik ben de goede Herder'. Of, wat in het Grieks ook mogelijk is: 'Ik ben **is** de goede Herder'. Door zo over zichzelf te spreken identificeert Jezus zich met Ik ben, met God is. En zoals God de Herder is van zijn volk Israël, zo is Jezus de Herder van allen die naar zijn stem luisteren en Hem volgen. En dat steekt schril af bij die andere herders. De schapen kunnen hen niets schelen, of letterlijk: ze hebben geen hart voor de schapen. Ze weiden de schapen alleen voor hun eigen gewin. Bij Ezechiël gaat om tastbare zaken: wol, kaas, vlees. Dat zijn heersers die hun onderdanen wel hoge belastingen opleggen, maar niet zorgen dat het ook goed met ze gaat.

Ze moeten maar voor zichzelf zorgen, zoals de heerser met alles wat hij ontvangt van zijn onderdanen ook alleen voor zichzelf zorgt.

Heersers zoals we ze vandaag de dag nog steeds kennen: de CEO's die dikke bonussen in ontvangst nemen, maar het gewone personeel afknijpen met een tijdelijk contract of flexwerkers inhuren.

De herders, de huurlingen over wie Jezus spreekt, bekommeren zich ook niet om de schapen die hen zijn toevertrouwd, maar op een andere manier. Ze leggen de schapen zware lasten op in de vorm van allerlei regels. Regels die niet per se verkeerd zijn, maar die ongeacht de omstandigheden moeten worden nageleefd. Regels gaan voor de zorg voor de schapen. 'Nee', zegt Jezus, 'het gebod van de liefde tot God en de naaste gaat boven alles. Jullie farizeeërs zijn slechte herders van de mensen die aan jullie zorg zijn toevertrouwd. Als jullie je schapen voeden met regels in plaats van met de liefde van God, verkommeren ze en worden de regels als wolven die de mensen verscheuren en op zichzelf terugwerpen. Jullie denken alleen aan je eigen hachje, bang als jullie zijn dat de regels zich tegen jullie keren.

Ook dit soort herders komen we in onze tijd nog regelmatig tegen, misschien wel juist in onze tijd en in ons land, waarin alles gevangen lijkt te zijn in regels en formulieren. We hoeven maar aan de toeslagenaffaire te denken. De belastingdienst voerde als een 'huurling' de regels van de regering uit en protesteerde niet, toen bleek dat de regels heel nare gevolgen konden hebben. Tegen wil en dank is het langzaam maar zeker bij de regering doorgedrongen dat regels boven mensen zijn gegaan, regels die mensen kapot hebben gemaakt. En we hebben gezien dat het niet helemaal zonder gevaar is, de schapen tegen de wolven, tegen de kapotmakende regels te beschermen. Dat je met kritiek op deze regels je politieke leven op het spel zet.

Als je probeert een goede herder te zijn van de mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, staan de slechte herders klaar om je aan hun kant te krijgen of weg te promoveren. Of je op een andere manier onschadelijk te maken.

Waarom laat de goede Herder, waarom laat God dit soort dingen eigenlijk gebeuren? Als Hij voor de schapen zorgt, zou hen dit toch niet mogen overkomen? Is Jezus wel echt de goede Herder? Jazeker, maar niet zo letterlijk als Hij in de gelijkenis vertelt. Daarvoor is het ook een gelijkenis. Jezus is de goede Herder, omdat Hij de schapen naar groene weiden en rustige wateren voor de ziel brengt, omdat Hij de ziel beschermt door zijn leven te riskeren voor de aanvallen van de duivel. Hij geeft mensen op zielniveau alles wat ze nodig hebben: een herstelde relatie met God, waardoor zijn kudde, zijn schapen één met God zijn en delen in zijn liefde.

Christenen aan het eind van de eerste eeuw, de tijd waarin het Johannesevangelie geschreven is, leefden in een tijd die minstens zo onzeker was als de onze. En zeker voor jonge christelijke gemeentes in Klein-Azië, het huidige Turkije, waar de gemeente waarvan Johannes deel uitmaakte meestal gezocht wordt. Bij tijd en wijle hadden ze vervolging van de Romeinse overheid te duchten, maar vooral waren er interne problemen. De tempel was verwoest en joden en joden-christenen zochten naar nieuwe wegen om hun geloof vorm te geven nu de tempeldienst niet meer mogelijk was. De scheiding tussen joden en christenen, die hierin verschillende wegen gingen, werd onontkoombaar en ging gepaard met conflicten, totdat de messias-belijdende joden uiteindelijk uit de synagoge werden gezet.

In deze situatie was het voor de christenen in Klein-Azië een grote troost en bemoediging te weten dat Jezus hun goede Herder was, dat zij door Hem, door zijn dood en opstanding, in Gods nabijheid konden leven. En dat ieder die naar Jezus' stem luistert veilig is voor de wolven, die de schapen van de gemeente roven en de kudde uiteenjagen. Wie die wolven waren, was voor de johanneïsche christenen wel duidelijk: iedere valse leraar die hen van Gods liefde wilde scheiden door Jezus niet te erkennen als de Messias of door te vertrouwen

op eigen goedheid en kracht. De grote verleider, de satan die door de dood en opstanding van Jezus geen vat meer op ze had.

We zien dus dat de gelijkenis van de goede Herder verschillende lagen heeft die door elkaar heenlopen en elkaar aanvullen: Jezus is de goede Herder door wie de schapen, de gelovigen verbonden zijn met God en in de zon van zijn liefde kunnen opbloeien, hoe hun omstandigheden in het leven ook zijn. Naast de goede Herder geeft God ook menselijke herders die verantwoordelijkheid hebben over een kudde, klein of groot, als ouder, afdelingschef, directeur, kerkenraadslid, volksvertegenwoordiger of president. Of in de gemeente over elkaar in het onderling pastoraat. Herders die naar de stem van de goede Herder luisteren, zullen proberen een herder te zijn zoals Hij en niet alleen aan hun eigen welzijn denken, maar ook dat van hun kudde op het oog hebben.

Wie niet naar de woorden van de goede Herder luistert, loopt de kans een slechte herder te worden die zich precies voldoende om de schapen bekommert dat ze hem een goede opbrengst opleveren. Of een huurling die niet zelf de schapen kwaad doet, maar zeker niet zijn leven wil riskeren als anderen de schapen kwaad doen. Zij zijn de zogenaamde bijstanders, de mensen die niet zelf pesten, maar ook niets doen om het te voorkomen. Mensen die niet tegen autoriteiten in durven gaan of vasthouden aan regels zijn regels.

En er zijn wolven die de schapen willen wegroven van de herder en de kudde uiteenjagen. Dat is alles dat en iedereen die ons wil scheiden van Gods liefde, die de grond van ons bestaan is.

Zo legt de goede Herder het fundament voor een leven in volheid, maar vraagt God mensen om mee te helpen zijn Koninkrijk op aarde gestalte te geven.

Doet u mee? Amen



Lied 23C

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Berichten van ambtsdragers en andere vrijwilligers

Bloemen en kaarten

De bloemen gingen naar:

22 aug. mevr. Corrie van Prooijen-Jansen met een hartelijke groet
29 aug. mevr. Janni Bekebrede-Horden met een hartelijke groet
05 sept. dhr. Bart Hes en mevr. Hiltje Schaafsma met een hartelijke groet
12 sept mevr. Gree Visser-Taams met een hartelijke groet
19 sept. dhr. en mevr. Rienk en Jantina Coehoorn-de Koning met een hartelijke groet

Een kaart ging naar:

5 sept. mevr. Rie Janse-van Noord, kinderen en kleinkinderen. Met oprechte deelneming wegens het overlijden van haar man, hun vader en grootvader Jan Janse.

Maartje Dral-Verwer

Collecte-opbrengsten College van Kerkrentmeesters 25 april 2021 t/m 29 augustus 2021

25/4	€ 123,90	4/7	€ 77,40
2/5	€ 177,40	11/7	€ 99,40
9/5	€ 86,80	18/7	€ 57,15
16/5	€ 106,40	25/7	€ 107,25
23/5	€ 125,10	1/8	€ 81,90
30/5	€ 78,80	8/8	€ 84,45
6/6	€ 137,65	15/8	€ 73,60
13/6	€ 94,85	22/8	€ 142,10
20/6	€ 119,20	29/8	€ 108,90
27/6	€ 94,85		

Dik de Vries

Koffiedrinken na de kerkdienst!

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.

Hierbij is o.a. de verplichte 1,5 meter maatregel komen te vervallen. Maar het advies blijft wel: Zorg voor gepaste afstand. En zorg voor voldoende ventilatie.

Daardoor is het gelukkig weer mogelijk, om **na onze kerkdiensten** in de Grote Kerk te Oostzaan, met elkaar koffie te gaan drinken in het Bartel Jacobsz Centrum (BJC).

U bent natuurlijk van harte welkom!



Beste mensen,

Wij zijn heel blij u weer te kunnen uitnodigen voor de maandelijkse koffieochtenden.

Na een vervelende lange periode met coronaperikelen gaan we weer met nieuwe moed verder.

Bij deze bent u dus weer van harte welkom in het Bartel Jacobsz Centrum om elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten.

De eerste koffieochtend zal dan ook zijn: **woensdag 20 oktober vanaf 10.00 uur.**

Graag tot ziens.

Met een hartelijke groet namens de seniorencommissie,

Netty Lebbing

Een herinneringssteen

Het is de bedoeling, met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar een nieuw ritueel in te voeren ter nagedachtenis aan een overleden gemeentelid.

Na vermelding van overlijden in de dienst op zondagmorgen, zal de dienstdoende diaken tijdens het zingen van een lied een naamsteen neerleggen in een schaal op een gedenkplek.

Er zal op deze gedenkplek tijdens de diensten altijd een kaars branden en op de naamsteen zal de roepnaam en de datum van overlijden geschreven staan.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen de stenen aan de familie gegeven worden.

Veel kerken zijn al vertrouwd met dit ritueel.

Waarom een steen

De steen met de naam wil onder de aandacht brengen dat geen mens tevergeefs leeft.

Een steen is teken van eeuwigheid.

Ook is de steen met de naam een verwijzing naar

Openbaring 2: 17. Daar staat te lezen:

Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve diegene die het ontvangt.

Zo draagt de steen de belofte van de levende Heer in zich, dat God ons kent en een nieuwe naam zal geven.

Verder hebben stenen in de joodse religie ook een speciale betekenis.

Als joden een graf bezoeken laten ze vaak een steentje achter. Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden ze de herinnering aan hun dierbaren levend. Ze laten een teken achter dat laat zien dat ze op bezoek zijn geweest, dat de gestorvene geëerd wordt en niet vergeten is.

Zeker dat laatste is een goede reden om ook in onze gemeente dit ritueel in te voeren ter gedachtenis aan de mensen die ons zijn voorgegaan.

Netty Lebbing



Collectebestemmingen oktober

3 oktober: Vredeswerk

Afgelopen week was het de vredesweek, een week waarin vrede centraal staat.

Altijd natuurlijk, maar nu een beetje extra met allerlei activiteiten om met elkaar te ondernemen. De belangrijkste daarvan is toch wel The walk of Peace, die ondersteund wordt door de Raad van Kerken. De vrede is nog ver te zoeken, maar het begint bij ons zelf en daarom deze collecte voor het vredeswerk

10 oktober: Stap verder

We kennen deze organisatie wel, ds. Ofman benoemde het nog in zijn preek.

Het is een organisatie die mensen tot hun recht laat komen door ze onderdak te geven, voeding, kleding en veiligheid. Gehuisvest in Amsterdam-Zuidoost, multicultureel.

Ze doen alles van giften, particulier als van collectes van de kerk, ook van ons.

Even verderop ziet u het bericht dat we weer gaan inzamelen.

17 oktober: Wereldvoedseldag van Kerk in Actie

16 oktober was het Wereldvoedseldag, extra aandacht aan de landen waar het voedsel niet in schappen voor het pakken ligt, waar je nauwelijks keus hebt, wordt het pasta of worden het aardappels. Blij als ze zijn dat er iets te eten is.

Zo ook in Kameroen waar, door de klimaatverandering, het onvoorstelbaar wordt wanneer ze kunnen zaaien en oogsten. Verder op een oproep voor de voedselmand.

24 oktober: Solidaridad

Er is veel armoede in de Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van de kleinschalige goudmijnbouw. Met name de vrouwen hebben het zwaar, ongelijke behandeling en seksueel geweld is aan de orde van de dag. Graag uw bijdrage voor Solidaridad

31 oktober: SOS-Kinderdorpen

Geeft kinderen een sterke familie. Ieder kind, waar dan ook ter wereld, heeft het recht om in een liefdevolle familie op te groeien

7 november: Hospice Krommenie

Verzamelen.

Ja, dat gaan we weer doen.

Hoe leuk zou het zijn om op 17 oktober, Wereldvoedseldag, als iedereen wat meeneemt voor de voedselmand, het hoeft niet groot en duur te zijn, maar wel houdbaar.

Zodat we een lekkere gevulde voedselmand hebben op de deze Wereldvoedseldag.

We helpen u nog wel herinneren.

En dan natuurlijk de verzorgingsproducten voor Stap Verder.

Verzorgingsproducten zijn belangrijk voor iedereen, maar zeker voor degene die geen onderdak en/of inkomen hebben. Heeft u nog producten zoals tandpasta of allerlei andere toiletartikelen, neem ze mee naar de kerk.

Vraag uw familie, vrienden of ze nog iets hebben, heb ik ook al gedaan.

Geweldige actie.

En binnenkort komt er ook weer de speelgoeddoos voor goed speelgoed dat als cadeautje kan dienen in de decembermaand.

Dus kortom, het zijn spaaractiemaanden in de kerk.

Namens de diaconie, Ank Verwer

Elke vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is de Grote Kerk in Oostzaan weer voor iedereen open. Voor een moment van stilte of het aansteken van een kaarsje. Tenzij er een uitvaart is op dit tijdstip. U kunt ook op deze vrijdagochtenden houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Amsterdam inleveren. Dit kan ook op zondagochtend voor of na de kerkdienst. De mand hiervoor staat vooraan in de kerk.



Verzoek: vanaf zondag 26 september wordt er weer koffie geschonken na de kerkdiensten. Er zijn nog vrijwilligers nodig voor het schenken, heeft u zin om (minder dan 1 keer per maand) te helpen? Meldt u dan bij Ank Verwer. De definitieve lijst met vrijwilligers staat op de website. (of binnenkort)

Fotoreportage van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten

Vorig jaar is aan fotografe Anne Marie Ostendorf gevraagd, om een portret te maken van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten. Dat is gedaan, maar toen kwam Covid 19! Dus het is niet helemaal gegaan zoals we het hadden bedacht. Inmiddels werd bij het afscheid van ds. Carola Dahmen een fotoboek overhandigd met daarin een selectie van de foto's.

In Kerkbuurten van september 2021 zag u al wat foto's.

De PR-commissie heeft aan de webmaster gevraagd om een selectie van de gemaakte foto's te publiceren op de website. Erik heeft een selectie van de foto's gemaakt en deze onderverdeeld in vier onderwerpen:

- Foto's van de kerk
- Foto's van mensen ten dienste van de kerk
- Foto's bezoekers van de kerk
- Foto's van het BJC (alle foto's zijn gemaakt door Anne Marie Ostendorf)

Deze foto's zijn geplaatst in het digitale fotoalbum van onze sites: www.grotekerkoostzaan.nl en www.pknoostzaan.nl. Veel kijkplezier. Onderstaande foto's vindt u ook op de website.

De PR Commissie PKN Oostzaan.

Op www.fotografievanannemarie.nl vindt u meer over het werk van Anne Marie Ostendorf als fotograaf.



Kerkdiensten oktober 2021

Zondag 3 oktober
Aanvang: 10.00 uur

Ds. Marianne van Amerongen uit Terschuur
Organist: Wim Lebbing
Collecte: Vredesweek

Zondag 10 oktober
Aanvang: 10.00 uur

Ds. Rainer Wahl uit Speuld
Organist: Ton Senf
Collecte: Stap Verder

Zondag 17 oktober
Aanvang: 10.00 uur

Mw. Hetty van Galen uit Amsterdam
Organist: Hans Rijken
Collecte: Kerk in Actie: Wereldvoedseldag

Zondag 24 oktober
Aanvang: 10.00 uur

Ds. Gerdien Neels uit Amsterdam
Organist: Hans Rijken
Collecte: Solidaridad

Zondag 31 oktober
Aanvang: 10.00 uur

Dhr. Cor Ofman uit Amsterdam
Organist: Wim Lebbing
Collecte: SOS-Kinderdorpen

Zondag 7 november
Aanvang: 10.00 uur

Ds. Christina Pumplun uit Amsterdam
Organist: nog niet bekend
Collecte: Hospice de Schelp in Krommenie

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen
Het Onze Vader in de NBV21-vertaling

Het gebed van een vluchteling in een opvang als Moria

De situatie voor duizenden vluchtelingen op Lesbos in Griekenland blijft vol van wanhoop en uitzichtloosheid. Ze wonen in gammele tenten in extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen zijn aan de orde van de dag. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden vluchtelingen in Griekse vluchtelingenkampen zich bevinden. Wij bidden voor hen.

Mijn God mijn God. Waarom heb jij ons verlaten?
Waarom ben je zo ver weg? Waarom verberg je je in deze moeilijke tijd?
Onze vrienden zijn er niet meer. Zij die tegen ons zijn,
zijn met meer dan zij die voor ons zijn.

Zij die tegen ons opstaan, ze komen als duizenden,
van alle kanten, om ons te verscheuren hun monden zijn vol bedrog en geweld.
Verderf en onheil kleeft aan hun tongen.

Hoor mijn roepen, let op mijn zuchten,
luister naar mijn schreien.
Het rillen van mijn beenderen. Ontsteldheid van mijn ziel.
Spaar mijn leven en kom tot mij.

Ik ben afgetobd door mijn kreunen,
mijn tranen bevochtigen mijn kussen,
mijn ogen zijn dof van verdriet en mat van al die mij kwellen.

De branding van de dood heeft mij in zijn greep.
De golven der onderwereld slaan over mij heen.
De strikken van het dodenrijk liggen voor mij gereed.

Maak een eind aan deze boosheid die mij dreigt te verscheuren.
Trek mij omhoog uit deze poorten des doods.

Dit gebed is geschreven door Bright Richards, oprichter en directeur van New Dutch Connections, een organisatie die (ex-)vluchtelingen wil inspireren en motiveren om opnieuw in zichzelf te geloven. Bright schrijft over zijn gebed: "Het gebed van een vluchteling in een opvang als Moria. Geïnspireerd op mijn tijd in een vluchtelingenkamp in Liberia".



VAN WELKE KERK

Die vraag krijg ik nog wel eens te horen
Dan antwoord ik; ik ben hervormd geboren
Maar ja, wat geef ik daarmee aan?
Met hervormd kun je alle kanten op gaan.
En dus vul ik aan; rechtzinnig daarenboven,
Dat is een vrij-zinnige manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:
een goed woord voor hervormd is
gereformeerd.
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk;
en doe gereformeerd gemeentewerk
En de kerk is oud. Dat is zonder meer.
Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd.

Ik ben christelijk zo is me geleerd,
dus ben ik ook christelijk gereformeerd,
ik kan ook zeggen, dat kan er mee door,
dat ik tot een christengemeente behoor.
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,
Dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
past DoRe gemeente mij ook goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks het
pinksterfeest voor,
dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente
behoor.
En omdat het steeds om het evangelie gaat,
kan evangelische gemeente ook geen kwaad.

Ik vaar op het bijbels apostolisch gezag.
dat is de reden dat ik me ook apostolisch
noemen mag. Tenslotte is het gewoon een klein
publiek, de kerk is algemeen, dus ben ik ook
katholiek.

Nu weet u bij welke kerk ik hoor,
of komt mijn antwoord u verwarrend voor?
U heeft gelijk. Die namen. Wat een gedoe.
Daarom wens ik u van harte toe,
dat op de vraag; waar hoort u bij?
Van wie bent u?
Dat is voor mij een weet en voor u een heel gedoe.

Artikel bewerkt en ingestuurd door Joke Dil

(Ps. DoRe is de afkorting van Doopsgezind/ Remonstrants)



De vroegere Evangelisatie

In de jaren '60 van de vorige eeuw ontwikkelde zich een toenemend contact tussen de Grote Kerk en de Evangelisatie, hetgeen er uiteindelijk toe leidde dat de Evangelisatie in 1968 werd opgeheven en terugkeerde naar de Hervormde Kerk. Geloofsopvattingen van beide groeperingen waren ontwikkeld en meer naar elkaar toegegroeid. Vandaag de dag is er geen sprake meer van verscheidenheid.....

Het was in de jaren '60 van de 19^e eeuw (1860 ongeveer) en op de kansel in de grote kerk stond dominee Melchior Corstius. Preekte hij in eerste instantie nog tot een aandachtig luisterende gemeente, na enige tijd begon men hem toch wat kritischer te bekijken. Zijn preken werden wat moderner en niet iedereen was even gelukkig mee. Er ontstond gemor in de gemeente dat zonder twijfel ook de Kerkenraad bereikt zal hebben. Wellicht bleef deze achter de predikant staan, doch een gedeelte van de gemeenteleden werd het uiteindelijk te gortig.

Zij scheidden zich af en gingen bijbel lezingen en zondagsschool bijeenkomsten aan huis houden. Anders gezegd: zij kwamen niet meer in de kerk en werden verder bekend als 'de Evangelisatie'. *De kapel aan het Zuideinde*. Er werd een eigen gebouw neergezet aan het Zuideinde dat op 18 augustus 1881 werd ingewijd door Ds. A. van Schelven. In 1890 werd bij Koninklijk Besluit de 'Vereniging tot het doen herleven van Kerkelijk Godsdienschtig leven in Oostzaan binnen de grenzen van de Hervormde Kerk' opgericht.

Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer van de Christelijke school.



De woning stond in het Zuideinde naast de Kapel.

En vanuit deze vereniging ontstond de Christelijke School, Osanna in Excelsis, Crescendo en de jongerenvereniging Samuel.

Zij die achter bleven in de Grote Kerk ontwikkelden zich als Vrijzinnigen en hiermee was de relatie tussen Vrijzinnigen en Rechtzinnigen in Oostzaan, geboren.

Een goede relatie? Nou nee, het was niet altijd koek en ei. Want wat lezen we in de notulen van de Kerkvoogdij van de

Hervormde Gemeente (de Vrijzinnigen dus) van 12 februari 1933?

Ingekomen is een verzoek van de Christelijke Jongerenvereniging 'Samuel' alhier, om op een nader overeen te komen Zondagavond de beschikking over ons kerkgebouw te mogen hebben voor een jeugddienst onder leiding van een predikant naar haar keuze, tot versterking van kerkelijk en godsdienstig bewustzijn. De Secretaris oordeelt, dat we hier vanzelfsprekend niet op in gaan, en stelt voor om te antwoorden, dat zodra aan de Vrijzinnig Hervormde in Amsterdam dezelfde gunsten worden verleend, als zij thans vraagt, haar verzoek in gunstige overweging zal worden genomen. Dienovereenkomstig wordt besloten alsmede om de afdeling 'Amsterdam' der Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland hieromtrent in te lichten.

Maar ook de Evangelisatie liet zich niet onbetuigd!

In een schrijven aan de leden van de Evangelisatie wordt gesteld:

Broeders en Zusters in 's Heeren naam! Moedig voorwaarts. Blijf strijden- bidden, geven! Geef Zijn naam eer. Laat de Vrijzinnige prediking zijn gang gaan. Ons is de Waarheid. De verwoestende leer des ongeloofs wordt van bijna iedere kansel gepredikt!

Maar gelukkig is het allemaal weer goed gekomen. In 1966 werd ds. Reint Boerma beroepen en tot vreugde van de leden van de Evangelisatie was het moment aangebroken dat men zich weer thuis voelde in de Grote Kerk.

In december 1968 werd op een speciale ledenvergadering van de Evangelisatie besloten om de vereniging op te heffen.

Het gebouw werd verkocht aan de firma Ruig die het sloopte en de grond gebruikte voor haar eigen bedrijf.

En de Vrijzinnigen? Na de Tweede Wereldoorlog gaat deze vereniging langzaam ter ziele. In het CMO van april 1980 staat een mededeling dat het Bestuur van de Vrijzinnige Vrouwenvereniging zichzelf opheft wegens gebrek aan belangstelling en het ouder worden van het bestuur.

Er was nog fl. 665,- in kas. Driehonderd gulden gaat naar het orgelfonds, driehonderd naar de vereniging van Vrijzinnigen 65 gulden naar de Vereniging gehandicapte jeugd.

Jan de Waal

Het Zaaans Interkerkelijk Mannenkoor (ZIM) is in 1983 opgericht en levert sinds die tijd bijdragen aan kerkdiensten in de Zaanstreek en daarbuiten en geeft door het jaar heen meerdere concerten ook hebben we jaarlijks ons Groot Zaaans Kerstconcert in het Zaantheater. Onze leden komen uit allerlei kerkgemeenschappen en komen uit de gehele Zaanstreek en daarbuiten. Na een enorme piek aan leden van 150 mannen zijn we nu in aantal geslonken naar rond de 90 zangers.

Heb je zin om op de woensdagavond tussen 19.30 uur en 21.45 uur te komen zingen onder bezielende leiding van onze dirigent Hugo v/d Meij, of wil je gewoon eens komen kijken en luisteren dan ben je van harte welkom.

We repeteren normaal gesproken in de Noorderkerk maar in verband met de corona-eisen gesteld aan de ventilatiesystemen vooralsnog in de Westzijderkerk (Bullekerk) Westzijde 75 Zaandam.

We starten woensdag 1 september om 19.30 uur met de repetities rekening houdend met de coronamaatregelen zoals handen ontsmetten en 1.50 meter afstand houden en eventueel andere maatregelen.

Wees Welkom. *Wolter Jongsma (prZIM)*



Is geloof een teken van zwakte?

Absoluut, zo zegt de overtuigde atheïst. Laten we toch eens stoppen met die vrome huichelarij en gaan staan voor onze eigen verantwoordelijkheid!

Natuurlijk, zo zeggen de nietscheanen. Weg met dat ergerlijke lafhartige zondebesef, dat leunen op een almachtige God in plaats van op de oorspronkelijke, vitale moraal!

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat christelijk geloof een teken van zwakte is.

Sterker nog: juist dát zie ik persoonlijk als zijn grootste kracht.

Toegegeven het heeft ook wel iets ergerlijks: een mens van vlees en bloed die alles en iedereen achter zich laat, zichzelf de zoon van God noemt en allen tot

zich roept die “vermoeid en belast zijn”. Een jonge man nog, nota bene in de bloei van zijn leven, die zich vervolgens vrijwillig laat oppakken, aftuigen en aan het kruis laat nagelen.

Hoe zou zo iemand een voorbeeld, ja zelfs een Verlosser voor mensen kunnen zijn?

En dan die Vader die altijd maar klaarstaat en ieder mens vergeeft, wát hij ook gedaan heeft. Voltaire zei al over God: “Vergeven is zijn beroep”.

Dan zijn er natuurlijk nog de talrijke ergerlijke beelden van de televisie- of internetdominee die als een heuse showmaster, vol glimmende trots, de jonge vrouw of man presenteert die zich van de drugs en criminaliteit heeft afgewend en nu “in de Heer is”. Ik kan er niet naar kijken. Ergerlijk zijn ook de mensen die om het hardst roepen dat ze christen zijn en bij elke noemenswaardige gelegenheid met de Bijbel zwaaien en die tóch geen kans voorbij laten gaan hun burens te veroordelen om hun handelswijze of taalgebruik, hun armetierige uiterlijk of rommelige tuin.

Wat mensen van het christelijk geloof maken kent vele bezwaren, te veel om op te noemen zelfs. Kracht in zwakheid, wat een opgave, en toch.....Geloof is een teken van zwakte, omdat je bent opgehouden te denken dat je het allemaal op eigen kracht wel weet en kan en redt.

Ook de coronacrisis laat weer zien dat die zelfredzaamheid uiterst kwetsbaar is. Juist in tijden van crisis, waarin mensen bruut op zichzelf worden teruggeworpen, nemen groeps- en identiteitsdenken navenant toe, zoals ook onderzoeken uitwijzen. Ook nu.

Aan alle kanten verharderen de kampen en bubbels zich.

Niet alleen tussen politiek links en rechts, maar ook rond de vraag wat nu de waarheid rond de Covid is en in het mondiale racismedebat. Niet het individu zijn, maar het vóór alles lid-zijn van een groep - het wij/ zij denken- bepaalt steeds meer het publieke debat.

Maar..... Op een andere manier kijken. Juist dát maakt het geloof, mét alle ergernissen en bezwaren voor mij zo waardevol: het leert je op een andere manier kijken.

* Geloof is: Mensen hebben mensen nodig die hen verder helpen in levensvragen.

* Geloof is daarom vooral: Mensen hebben God nodig.

* Geloof is: Kijken naar een wereld verloren in schuld- niet met cynisme maar vanuit een bewogenheid, en juist daarom niet afzijdig kunnen blijven.

* Geloof is: Groot zijn door klein te zijn, door dienend te zijn, door ook een ander het licht te gunnen Met vallen en opstaan.

* Geloof is: Zich niet mee laten nemen in collectieve neurose, in het verstikkende harnas van groepsdenken, maar enkeling durven zijn, dwars door het verlies van houvast heen.

Voor gelovigen is dit niet zonder de geest van Christus mogelijk.

Met dank aan Welmoed Vlieger en dagblad Trouw. Welmoed Vlieger (1976) studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing en ook wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.

Vrienden Grote Kerk

Tafelen in de Grote Kerk

Op woensdag 29-9-2021 hebben we voor het eerst in de geschiedenis gedineerd met meer dan 75 deelnemers, afkomstig uit geheel Oostzaan.

Was u verhinderd? Er volgen nog twee Tafels in 2021: 11 november en 9 december 2021.

U kunt zich opgeven bij Owen de Dood, 0637137374 of bij Nancy Sijmonsbergen van Welzijnwonenplus. Nancy vindt u altijd in en rond het Sociaal Plein in het gemeentehuis.

Naast het samen Tafelen zal er altijd een thema, een verhaal de ronde doen, opgeluisterd door muziek en een smaakvol diner, verzorgd door een uitstekende kok uit Oostzaan. Samen Tafelen wordt een unieke gelegenheid om het leven met elkaar te delen onder het eeuwenoude dak van de Grote Kerk.

Film in de Grote Kerk

Onder de titel Bard gaan we tijdens de wintermaanden een paar mooie films draaien. Films met een thema die het leven, de samenleving en de mens raken. Films die uitdagen tot mooie gesprekken en ontmoetingen met dorpsgenoten. Elke film zal begeleid worden door live muziek. Wanneer?

Zaterdag 20 november, Breakfast at Tiffany's, uit 1961, met Audrey Hepburn in de hoofdrol.

Kerkenvisie

De gemeente Oostzaan heeft bij het Rijk het verzoek ingediend om voor de beide kerken in Oostzaan onderzoek te doen naar de toekomst en behoud van de beide kerken, Het Witte Kerkje en De Grote Kerk. Het verzoek is door het Rijk gehonoreerd, de beide kerkenraden zijn akkoord en het onderzoek gaat in het najaar 2021 van start. Inmiddels loopt dit onderzoek in vele dorpen en steden van Nederland.

Het resultaat van recent onderzoek naar verbreding activiteiten Grote Kerk (Bidbook 2020) vormt de basis voor verder onderzoek. Hoofdthema's: de herinrichting van de Grote Kerk, de verduurzaming van het gebouw qua energie en het uitwerken van de combinatie godshuis/dorpshuis.

Doel: tot in lengte van jaren het gebouw goed blijven gebruiken.

Notaris

Tijdens de afgelopen maanden hebben de Vrienden in nauw overleg met het PKN-bestuur Grote Kerk de inhoud van hun statuten aangepast.

Welke aanpassingen? Naast fondswerving voor het behoud van het kerkgebouw, ook het verbreden van activiteiten ter wille van het dorp Oostzaan en haar bewoners. De activiteiten dienen te passen bij het gemeenschapskarakter van de Grote Kerk.

Het aangepaste statuut zal de komende weken bij de notaris in Zaandam getekend worden.

Ton Senf, Vrienden Grote Kerk



Agenda oktober

** Vanaf zondagochtend 26 september is er weer koffiedrinken na de diensten in het BJC.

** Elke vrijdagochtend is vanaf 1 oktober de kerkdeur open van 10-12.00 uur

Op **zondag 21 november** is er een concert in de Grote Kerk, weer op initiatief van Jan de Waal. Aanvang 14.30 uur. De voorbereidingen zijn in volle gang, een aantal muzikanten heeft al toegezegd te komen. Onder andere: kwartet Fierstemmig van Piet Bindt, trio Ruud Vries en organisten Hans Rijken en Jaap den Hertog. Latere informatie volgt.

Bedankjes

Wat een verrassing. Daar staat Jaap met een mooie bos bloemen voor de deur.

Zo mooi, dat is weer genieten van mooie bloemen.

Bedankt allemaal.

Lieve groeten van Corrie van Prooijen-Jansen

Voor Kerkbuurten

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die ik na mijn ziekzijn heb gekregen.

Groetjes, Janni Bekebrede-Horden



Lieve mensen die het mogelijk maken dat dit blad blijft bestaan, en ook nog iedere week mensen blij maken met een prachtige bloemengroet!

Hartelijk dank voor de schitterende bos bloemen op de zondagochtend 12 september.

Groetjes, Gree Visser

Van de redactie

En dan zijn de coronaregels bijna vergeten, wel moeten we waakzaam zijn, afstand houden indien nodig en goed ventileren. Dat gaat lukken?

Het oktobernummer van Kerkbuurten is weer goed gevuld, met twee preken, gedichten en bijdragen van velen.

De preek van Gerson en de preek van Anita Winter toen de geluidsinstallatie het niet deed.

Het mooie initiatief van Netty Lebbing, en wat fijn dat Wim Lebbing ook als organist aan de slag is gegaan!

De foto's van Anne Marie Ostendorf staan op de site, kijkt u eens rustig de verschillende fotoblokken door. Een tijdsbeeld, weliswaar van een tijd van voor corona, maar bijzonder om terug te kijken.

We gaan als gemeente een nieuwe periode tegemoet. Richting winter en kerstdagen. Het lijkt nog ver weg maar het gaat snel.

Als het virus en de maatregelen ons niet langer plagen, dan hoop ik dat we weer in harmonie met elkaar kerk kunnen zijn. Voor elkaar, maar zeker ook voor de mensen die onze steun en hulp nodig hebben.

Ook namens Wietske, Erik en Reinder wens ik u een gezellige herfstmaand oktober toe!

Frieda Flens-Meijer

De door Anne Marie Ostendorf gemaakte foto's staan op de website, een speciaal compliment voor webmaster Erik voor het bewerken en het plaatsen van de foto's, een enorm werk! Super!!

Bijzonder orgelconcert in de Grote Kerk Oostzaan

Met het verlichten van de covidmaatregelen kwam op zaterdag 25 september in Nederland het culturele leven weer op gang. Om dit in Oostzaan te vieren en daar bij stil te staan vond in de Grote Kerk van Oostzaan een bijzonder orgelconcert plaats.

Bram Hogenes en Hans Rijken hadden samen een gevarieerd programma voorbereid dat voor iedereen toegankelijk was. Op het monumentale kerkorgel van 250 jaar oud werd niet alleen de muziek gespeeld zoals die traditioneel klinkt in dit kerkgebouw. Hans Rijken, die samen met anderen wekelijks het orgel bespeelt, gaf een levendig concert voor belangstellenden met kerkorgelversies van hedendaagse muziek en populaire songs uit de afgelopen tijd. Hans speelde onder meer You'll Never Walk Alone (Gerry & the Pacemakers), A Whiter Shade of Pale (Procol Harum), Smoke on the Water (Deep Purple), Stairway to Heaven Live (Led Zeppelin) en Song For Guy (Elton John).

Voor de toeschouwers was er een quiz aan het concert verbonden "Herkent u deze melodie?" Omdat de bekende muziek op een kerkorgel heel anders klinkt, was dat nog een hele kunst.

Heel toepasselijk was het openingsnummer van het concert: "Mijn gebed", geschreven door Gerrit den Braber en Joop Stokkermans. Dit was een heel grote hit uit 1970 die wekenlang nummer 1 van alle hitlijsten in Nederland stond.

*Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'K Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek.*

De bezoekers kwamen inderdaad voor de muziek. Dat past ook in het beleid van de kerk om het kerkgebouw meer toegankelijk te maken en open te stellen voor alle Oostzaners. Het monumentale kerkorgel en de prachtige akoestiek van de zaal in de Grote Kerk zijn als altijd erg geschikt voor mooie muzikuitvoeringen. Het concert viel bij alle bezoekers bijzonder in de smaak.



Hans Rijken met de bloemen voor "zijn" orgel

Kleurplaat van de goede herder



Hij zorgt voor zijn schapen

Colofon 39^e jaargang nummer 8

Protestantse Gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 12, Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, tel.: ☎06-23681030
Het BJC heeft telefoonnummer 075-6842765

www.grotekerkoostzaan.nl of www.pknoostzaan.nl webmaster: Erik Hanks

Redactieadres: Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, mailadres: kerkbuurten@pknoostzaan.nl
Kopij inleveren vóór de 20^e van elke maand

Redactie: Frieda Flens-Meijer ☎ 6845166, Wietske Wijnja ☎ 6843663
Graag tekst aanleveren in Times New Roman, lettergrootte 12!

Jaarabonnement: € 15,= (per post € 25,=) Rekeningnummer. NL10RABO0373709447
Verspreiding Reinder Wijnja, Noordeinde 95 ☎ 6843347

Predikant:
Vacant

Voorzitter:
Vacant

Scriba:
e-mail: scriba@pknoostzaan.nl
Postbus 44, 1510 AA Oostzaan

Platform Omzien Naar Elkaar

Contactpersoon (interim): Erica Homburg ☎ 684 1150 e-mail: one@pknoostzaan.nl

Ouderling

Jaap de Dood ☎ 06-51349375 e-mail: ouderling@pknoostzaan.nl

Ouderling Jeugd- en jongerenwerk

Mirjam de Rijk ☎ 6843819 e-mail: jeugdouderling@pknoostzaan.nl

Jeugdwerker:

Vacant

Als u zelf bezoek wilt of vindt dat iemand anders daarvoor in aanmerking komt, kunt u met een van de ouderlingen contact opnemen.

Diaconie:

Anneke Verwer
☎ 020-6311472, NL70RABO 0373 709 919

College van kerkrentmeesters:

Anneke Hogenes,
☎ 06-23681030
info@pknoostzaan.nl

Bank:

Protestantse Gemeente Oostzaan
NL32RABO0373709439

Kerkelijk bureau: Tiny Verwer, Zuideinde 70a, ☎ 6841658 e-mail: kerkelijkbureau@pknoostzaan.nl

Collectebonnen à €. 0,50 en €. 1,25 bestellen bij Dik de Vries, via NL85RABO0373709455

Crèche: Erica Homburg, ☎ 6841150 e-mail: creche@pknoostzaan.nl

Kinderkerk: Joyce Verwer, ☎ 6841664 e-mail: kinderkerk@pknoostzaan.nl

Postzegels, prentbriefkaarten en oude mobieltjes: inleveren in de kerk

Bloemen en kaarten:

Maartje en Jaap Dral, ☎ 6841962, e-mail: bemoediging@pknoostzaan.nl

Seniorenmiddagen en koffieochtenden:

Maartje Dral-Verwer, ☎ 6841962, e-mail: senioren@pknoostzaan.nl

Coördinatie en reservering Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum:

Anneke Hogenes, agenda en kerktelefoon: Jaap Dral ☎06-23681030 info@pknoostzaan.nl