

Kerst lichtjestocht Oostzaan 2022



Adressen:

- 1: Kerkbuurt 12 (Grote kerk)
- 2: Ds.Nanne Zwiepsingel 30
- 3: Grashof 58
- 4: Grashof 61
- 5: Lisweg 11
- 6: Lisweg 255 (Evean Lishof)
- 7: Rietschoot 242
- 8: Rietschoot 158
- 9: Rietschoot 3
- 10: Irisstraat 28
- 11: Zonnedauw 16
- 12: Dr.de Boerstraat 10
- 13: Dr.Wijmanstraat 18
- 14: Kerkbuurt 64 (Witte kerkje)

Invullen letters:

Verhaal	Letter
1. De engel Gabriel	
2. Jozef	
3. De volkstelling	
4. Met de ezel op weg	
5. De herberg	
6. Eenzaamheid	
7. Vluchtelingen	
8. Ster	
9. Herders	
10. Lied	
11. Zoeken	
12. Armoede	
13. Wijzen	
14. Stal	

Oplossing:

Kerst lichtjestocht Oostzaan 2022

Vanuit de Grote Kerk loop je achterlangs naar de ds. Nanne Zwiepsingel nr. 30. Daar ga je via de Anemoonstraat richting de Grashof; dat is over de brug rechts. Daar vind je aan je linkerhand nummer 58.

Steek het parkeerplaatsje over tussen de twee huizenblokken door naar een ander adres op de Grashof, nummer 61.

Vervolgens ga je daar rechtsaf de Lisweg op, voorbij de flat oversteken, naar het volgende huizenblok en daar vind je Lisweg nummer 11.

Loop een klein stukje terug en steek over. Loop langs de Albert Heijn en de Chinees, rechtsaf het basketbalveldje over, richting het bruggetje naar de Lishof.

Na de Lishof loop je de richting op van de Rietkraag, achter de school vind je Rietschoot 242.

Vanaf hier loop je over de grote brug. Over de brug loop je meteen naar rechts, naar Rietschoot 158.

Loop vanaf hier door naar Rietschoot nummer 3.

Vanaf hier loop je in noordelijke richting naar de Korenaar, maar sla voor die tijd af naar de Irisstraat nummer 28.

Vervolgens loop je weer richting de Korenaar. Halverwege de school is een straat naar rechts. Daar moet je zijn op Zonedauw nummer 16.

Nu gaan we over het kleine bruggetje bij de Korenaar naar de Dr. de Boerstraat nummer 10, een aardig stukje lopen.

Dan loop je een stukje terug en ga je de eerste weg naar rechts. Aan het eind van deze weg ga je links en loop je door tot dr. Wijmanstraat 18.

We zijn er bijna. Je loopt rechtdoor in de Dr. Wijmanstraat. Helemaal aan het einde ga je de steeg in bij een bungalow, door de poort waarachter je het Witte Kerkje vindt. Hier krijg je wat lekkers, wat drinken en een klein aandenken aan deze tocht.

We vonden het superleuk dat jullie meededen!