

Bericht voor de Protestantse Gemeente in Oostzaan – kerkdienst 11 februari 2018

Boodschap

Voor u staat een gelukkig gemeentelid en ik hoop dat u dat gevoel zo meteen ook hebt. Het is weliswaar geen kerstperiode, maar ik mag u wel een blijde boodschap verkondigen. Als er geen onverwachte dingen meer tussen komen, hebben wij namelijk een nieuwe predikant. Na een periode van nu toch al bijna twee jaar, zal er binnen korte tijd een nieuwe dominee in ons midden zijn.

De beroepingscommissie heeft een week geleden haar advies uitgebracht aan de kerkenraad. Het is daarbij voor de kerkenraad heel belangrijk dat de volledige beroepingscommissie unaniem achter het voorstel staat en zij allemaal erg enthousiast zijn over de voorgestelde persoon. De kerkenraad zelf heeft afgelopen donderdag met de betrokken predikant gesproken, om, zoals dat in de kerkregels staat, "zich ervan te overtuigen dat het advies van de beroepingscommissie een goed advies is".

Welnu. De kerkenraad heeft het voorstel van de beroepingscommissie unaniem overgenomen en is na het gesprek met de predikant net zo enthousiast over haar (want het is een "zij"). In het gesprek is ze open en attent en straalt zij creativiteit en energie uit. Een prettige bijkomstigheid is dat de gevoelens wederzijds zijn en Oostzaan voor haar de favoriete plek is waar zij zich voor de komende jaren aan wil binden. Als blijk van het enthousiasme aan haar kant, kan ik noemen dat zij nu al samen met haar man actief aan het zoeken is naar een woning in Oostzaan en de omliggende regio.

Wie is zij

Onze nieuwe predikant heet Carola Dahmen. Carola Dahmen is een jonge predikante, die inmiddels al ruim vijf jaar ervaring heeft opgedaan als gemeentepredikant in Berkenwoude, een dorp naast Rotterdam in de Krimpenerwaard. Zij weet heel goed wat het werk in een gemeente inhoudt. Zij verzorgt in Berkenwoude ook Godsdienstlessen aan de groepen 5 - 8 op de openbare basisschool.

Carola is van Duitse origine, maar spreekt uitstekend Nederlands. Als je het niet zou weten zou je het niet aan haar horen. Zij heeft in België haar huidige (Hollandse) man leren kennen. Zij heeft gestudeerd in Leiden en heeft naast haar opleiding tot gemeente predikant ook een afgeronde studie psychologie. Ze preekt graag en vindt pastoraat en jongerenwerk belangrijk. In haar sollicitatiebrief schreef zij: "Ik geloof dat het samenkomen van mensen binnen een gemeente als uw gemeente in Oostzaan, waar geloof handen en voeten krijgt, een belangrijk impuls geeft aan vrede en bevrijding dichtbij en ver weg. Met liefde wil ik daaraan bijdragen." Graag zouden we haar die kans willen geven als predikante voor de komende jaren in Oostzaan.

Afronding

Om alles af te ronden willen wij dit in laatste instantie nog aan u als de gemeente voorleggen. Volgens de kerkregels heeft de gemeente het laatste woord, Daarom willen wij volgende week zondag, 18 februari a.s., na afloop van de dienst een korte gemeentebijeenkomst houden, waarin we verder over onze nieuwe predikant van gedachten kunnen wisselen. Wij zien u allen graag volgende week na afloop van de dienst in het BJC en hopen dat u dan onze blijdschap kunt delen.